

Kabouter Pinnenputs en de paddenstoelen uit het bos

Vul het juiste woord in:

wortels / heksenkring / giftig / zwamvlok / eetbare / ziek / opruimers / schimmels / eten / samenwerken / planten / parasieten / 75000 / gevaarlijk / levende / cirkel / zaadjes



Hallo,

Ik ben Kabouterspin en ik ga jullie één en ander vertellen over zwammen en paddenstoelen. Voor we beginnen, moet ik wel nog 1 ding zeggen. Ik ben al 136 jaar en ik vergeet soms wel eens een woordje te zeggen. Willen jullie mij helpen om mijn verhaal af te maken?...

... Hier gaan we dan!

Op een zonnige ochtend wandelde ik door het bos tot ik plots over iets struikelde. Het was een wit draadje dat een beetje tussen de bladeren op de grond verstopt zat. 'Wat is dat nu?' dacht ik. Ik wou weten wat het was en ik volgde de draad tussen de bladeren. Opeens stopte de draad en stond daar voor mij een grote kring paddenstoelen. Op een paddenstoel zat Marie de spin. 'Weet jij wat die witte draad is?' vroeg ik aan Marie. Marie dacht even na en zei toen: 'Die draad hoort bij de paddenstoelen, het is een beetje zoals de van een plant.' 'Wist je trouwens dat zo'n draad zeer lang kan worden, soms wel door heel het bos en op zo'n draad kunnen vele paddenstoelen groeien' zei Marie. 'Kijk maar eens rond' lachte ze, 'je staat midden in een!' Ik sprong zeker 2 meter in de lucht toen ze dat vertelde. 'Zitten hier echte heksen?' vroeg ik angstig. 'Maar nee' zei Marie geruststellend, 'de mensen noemen dit zo, maar eigenlijk is het gewoon de witte draad, ook wel zwamvlok genoemd, die in een groeit. Heksen hebben hier niets mee te maken.' 'Ach zo, vandaar dat de paddenstoelen hier zo mooi in een kring groeien.' zei ik.



'Het is trouwens zo', ging Marie verder 'dat de paddenstoelen die je boven de grond ziet enkel dienen om sporen te vormen. Dit is eigenlijk een beetje hetzelfde als de van een plant, maar het is niet volledig hetzelfde. Als je een paddenstoel tegenkomt, laat hem dan zeker staan, dan kan hij zich voortplanten en zijn er het volgende jaar nog meer paddenstoelen.' Ik was blij dat ik iets bijgeleerd had, bedankte Marie voor de uitleg en zette mijn tocht door het bos verder.

Op mijn tocht kwam ik nog zeer veel andere paddenstoelen tegen. Sommige waren dezelfde en andere waren heel verschillend. 'Vreemd' dacht ik, 'waarom hebben al die

paddenstoelen zoveel verschillende soorten kleuren en vormen. Plots kreeg ik een idee, ik besloot om naar de bibliotheek onder de dikke eik te gaan. Ik nam er een boek mee over paddenstoelen. Ik sloeg de eerste pagina open en daar stond in het groot: 'over heel de wereld bestaan er meer dan soorten paddenstoelen. Zoveel paddenstoelen, dat had ik nooit kunnen denken. In het boek vond ik ook een stuk over paddenstoelen. Wie had dat nu gedacht.

Het was al bijna middag en mijn buik begon al te rammelen. In mijn boek stonden enkele soorten paddenstoelen die eetbaar zijn. Ik wou wel eens proberen hoe zo'n paddenstoel smaakt. Ik nam mijn boek bij de hand en ging op zoek naar een lekkere paddenstoel. Na een tijdje zoeken vond ik een paddenstoel die in het boek stond. Ik plukte de paddenstoel, maakte hem een beetje proper en zette er mijn tanden in. 'Stop!' hoorde ik achter mij. Het was Pros De vos. 'Wat is er Pros, wil je ook een stukje?' vroeg ik. 'Nee, zeker niet' zei Pros boos. 'Waarom niet?' vroeg ik. 'De paddenstoel die je gaat opeten is



goed opletten welke paddenstoelen je opeet, sommige zijn heel, er zijn zelfs al mensen van gestorven.' waarschuwde Pros. Ik vertelde Pros dat de paddenstoel die ik ging opeten wel eetbaar was en dat hij in mijn boek stond. 'Laat dat boek eens zien' vroeg Pros. Ik gaf hem het boek en Pros keek naar de foto van de paddenstoel. 'Ik dacht het al. Zie je dat dan niet?' vroeg Pros, 'de paddenstoel uit het boek heeft geen stippen en die in jouw hand wel'. Ik keek naar de paddenstoel en inderdaad, mijn paddenstoel had stippen. 'Let voortaan beter op met die paddenstoelen, voor je het weet ben je Eet nooit een paddenstoel waarvan je niet zeker bent of hij eetbaar is.' zei Pros. Mijn benen trilden nog tegen elkaar, ik had wel dood kunnen zijn! Ik bedankte Pros en besloot om terug naar huis te keren.

Toen ik bijna aan mijn voordeur was, riep mijn buurman: 'Waar kom jij vandaan!?!'. Ik vertelde hem alles wat ik die dag al had meegemaakt. 'Ik kan je wel nog wat meer vertellen over paddenstoelen als je dat graag wil' zei de buurman. Het leek me een leuk idee en ik ging mee naar binnen bij mijn buurman. 'Paddenstoelen', begon hij, 'zijn heel belangrijk in een bos. Het bos kan niet zonder hen en zij kunnen niet zonder het bos. Wist je trouwens dat paddenstoelen de zijn van het bos. Alle dode bladeren en takken die in het bos op de grond vallen, worden door paddenstoelen als gebruikt. Zonder paddenstoelen zou er nogal een berg dode planten liggen hé.' Ik luisterde vol verbazing naar het verhaal. 'Er bestaan ook paddenstoelen die op planten groeien.' ging



hij verder. 'Soms steelt de paddenstoel eten van de plant waar hij op groeit, deze noemen we ook Andere paddenstoelen zijn dan weer in symbiose met de plant waarop ze groeien.' 'Symbiose' vroeg ik verbaast, 'wat is dat voor een beest'. 'Het is geen beest,' lachte mijn buurman, 'symbiose wil zeggen dat de paddenstoel en de plant waarop ze groeienom beter te kunnen groeien.' 'Paddenstoelen zijn echt wel interessante planten', zei ik. 'Fout' zei mijn buurman, 'paddenstoelen zijn zeer interessant, maar het zijn zeker geen Hier vergissen veel mensen en kabouters zich in. Paddenstoelen zijn iets apart, ze zijn eigenlijk meer een vorm van dan dat ze plant zijn.' Met mijn mond open van verbazing keek ik naar mijn buurman. 'Daar schrik je van hé', lachte hij. 'Ja' zei ik nog steeds verbaast. Ondertussen was het al laat geworden en ik besloot om naar huis te gaan. Mijn buurman beloofde me dat we morgen samen eetbare paddenstoelen gaan zoeken. Ik nam afscheid en ging naar huis. Thuis plofte ik in mijn zetel en viel ik uitgeput maar tevreden in slaap.